

Arbetsrubrik: Pimpa scoutlyan

Har ni tröttnat på att hålla scoutmöten i en tråkig lokal utan känsla för det ni gillar? Gör då som Jakobsbergs Scoutkår i norra Stockholm och fräscha till den utefter era egna önskemål. Här kommer en rad tips på vad ni då kan tänka på, enligt inredningsarkitekten Johanna Vestlin, från Arkitekterna Krook & Tjäder.

Planering

Det första man bör tänka på är funktionen. Vad vill ni göra i rummet? För att komma överens kan man börja med att brainstorma. Låt alla i gruppen få komma till tals och skriv ner alla förslag på post-it lappar som man sedan får rösta bland.

Tidsåtgång

Tiden och arbetskraften är ofta det som kostar mest. Det är något som lätt glöms bort. Låt det ta tid för att få fram ett så bra resultat som möjligt. Man kan också tänka på att det går snabbare om man är fler som hjälps åt.

Flexibilitet

Flexibilitet är viktigt i små rum. Ibland kanske man behöver fria golvytor medan det andra gånger behövs stora bordsytor. Socklar att hänga upp på väggen är ett bra tips. Antingen köper man dem på Ikea, eller varför inte bygga själva?

Stapelbara pallar eller hopfällbara stolar brukar vara lätt att hitta för en billig peng och går att stoppa undan när de inte behövs.

Funktionalitet

Griffeltavelfärg kan man måla en vägg med om man vill. Då kan man använda den när man ska planera nästa hajk eller liknande.

Förvaringsmöbler kan man tänka på att leta efter på loppmarknader. De kan man lätt patrullanpassa med egna tyger eller måla om i en fin färg. Textiler kan man sätta upp på väggarna istället för att hänga framför fönsterna. På så sätt släpper man in mer ljus i små lokaler och tygerna kan användas för att ge färg i rummet, eller som draperi framför hyllor och öppna skåp.

Belysning och färg

Belysningen glöms ofta bort. Koncentrera gärna belysningen till ett hörn. Man kan använda riktad belysning som kan ställas in åt olika håll. Vitt släpper in mer ljus och får små rum att kännas större, men det är en väldigt opersonlig färg. Vid färgval ska man tänka på att välja en något dovare färg, som inte är så skarp, än den man faller för när man tittar på färgprover.

Utförsäljningar

Textiler hittar man förslagsvis på utförsäljningar. Det kanske finns någon bra tygbutik i närheten där man kan kolla? Överhuvudtaget kan man fundera på vad som utmärker just den egna kårens närområde, om det finns något som man kan få in i just sin personliga stil. På utförsäljningar av textiler kanske man kan skrapa ihop små tygbitar som man sedan tillsammans kan sy lapptäcken av.

Fantasi

Ofta är det bara fantasin som sätter gränser. Men är man många brukar det inte vara något problem. Låt er inspireras av varandra.

Renoveringen av Stubben

Så här gick det till när Äventyrarna i Jakobsbergs scoutkår renoverade sin lokal.

Förra våren bestämde Jakobsbergs scoutkår att fräscha upp sin scoutlokal, Stubben. Äventyrarna och Utmanarscouterna fick ett varsitt rum att ansvara för. Äventyrarnas rum, som enligt deras egna utsaga tidigare var en ”skrothög som behövde fräschas upp”, tog nästan hela terminen att få klar. De la främst tre möteskvällar till projektet. För att underlätta arbetet fick de som ville engagera sig komma en timme innan det ordinarie mötet och kunde då koncentrera sig på renoveringsarbetet utan att allt för många andra var närvarande.

Jag är hjärnan bakom det här, utbrister Lisa, 14 år, kaxigt med utslagna armar för att visa upp rummet.

Va? Tänker du ta åt dig hela äran? undrar Moa, 13 år, fundersamt.

Efter en viss diskussion kommer de dock fram till att det var Lisas idé att måla rummet grönt, vilket är något som utgör det mesta av tonen i rummet. De andra godkänner därför Lisas självutnämnda ledarroll.

Vi hade först en tanke på natur och väldigt mörka och mysiga färger, typ brunt och så, berättar Moa.

Ja, men det hade blivit så mörkt i det här lilla rummet så det fick bli grönt istället, säger Lisa.

Komfort och utrymme var något som prioriterades möbelmässigt. Bland annat pratade de om att skaffa saccosäckar och kuddar till rummet, men då Joel skulle få en ny soffa hem kunde de ta hans gamla soffa till scoutstugan och på så sätt hålla nere onödiga kostnader. Annars har de lagt pengar på bland annat nya lampor och mattor. Och så färgen såklart.

Att spackla och sånt var det som tog tid, säger Moa.

Nej, det var ju det roliga, säger Lisa.

Ja, men det tog tid ändå, fast det var roligt, säger Moa.

Än är de inte riktigt klara med rummet. Nästa projekt är att bygga om en gammal dörr, som de hittade i förrådet, till ett bord. Det bord som de har nu är alldeles för opersonligt.

Vi vill att rummet ska visa vår stil, säger Moa och får nickande medhåll från vännerna.